

Interview met Mw Grol
Januari 2010

44 jaar geleden ben ik in Capelle aan den IJssel komen wonen, ik kwam vanuit Zwitserland. Ik heb Nederlands geleerd via een “lingofoon-taal cursus”
Dit moest ik wel doen, want niemand was bereid Duits met mij te spreken vanwege de 2^e wereldoorlog.

Ons huis aan de Gruttosingel was ons eerste huis was we op 1 november 1966 hebben gekregen.
De wijk Middewatering heette toen nog Middelmolenbuurt.

Er moest flink gebouwd worden voor Rotterdam, de woningnood die daar heerste. Burgemeester van Dijk had grote plannen voor Capelle aan den IJssel.
Ons huis had bij oplevering alleen een aanrecht en ook was er “olie-verwarming”
De hele wijk had dat en deelde 2 a 3 olietanks met elkaar.
(De wijk bestaande uit: Gruttosingel, Alkenlaan en daartussen de Talingstraat)
De eerste 10 jaar hadden we Mobil Olie, na 10 jaar werd dit door VVE van de wijk afgekocht uit onvrede.
De wijk had ook een schilderscontract bij Van der Heijden, je kon dan voordeliger je huis laten schilderen. Die schilder woonde trouwens ook zelf in de Talingstraat! Niet iedereen was lid van de VVE en niet iedereen maakte dus gebruik van bijvoorbeeld het schilderscontract.

De tuinen (tussen de Gruttingel en de Talingstraat) liepen in de herfst steeds onder omdat er zoveel regen viel en er was geen waterafvoer.
Hierop hebben wij (opm: Dhr Grol en geïnterviewde) gepolst in de wijk wat de animo was voor een afwateringssysteem. Uiteindelijk was er maar 1 huis bereid hieraan mee te doen. Zij woonden op het andere hoekhuis, aan de andere kant van het steegje wat tussen ons inloopt.
We hebben samen een afvoer aan laten leggen wat aangesloten is op het grote rioolsysteem.
Omdat wij dit samen hebben bekostigd en dus ons eigendom is is de putdeksel ook niet precies in het midden te vinden, maar meer aan onze kant.

De Koperwiek bestond in die tijd al wel, maar het was veel kleiner en nog niet overdekt.
Het was dus open en er waren veel bielzen te vinden. Als het regende werden die spekglad en kun je zo uitglijden, gevaarlijk dus.
Waar nu (januari 2010) de parfumerie “Ici Paris” is (Koperwiek 58) zat toen bijvoorbeeld een Chinees Restaurant.

Waar nu toko Yanti in zit was vroeger de SNS-bank te vinden. (Koperwiek 18)
Verder was er een cadeauwinkel, een bloemenzaak, Bakker Luijten en waar nu de Marskramer zit (Koperwiek 5) zat een verfwinkel.
Het postkantoor was vroeger aan de Burgemeester Verloopstraat te vinden en is nu verhuisd naar de Duikerlaan.
Het gemeenstehuis was vroeger tot ong. 1960 aan de Dijk te vinden, toen heeft het een aantal jaar op het Slotplein gestaan en staat het alweer een poos aan de Rivierweg in het gebouw wat oorspronkelijk gebouwd is voor de Rabobank.