

# Historisch Museum toont collectie schaatsen en Goudse pijpen

Het Historisch Museum aan de Bermweg in Capelle staat vol met schaatsen, Goudse pijpen en alles wat ermee te maken heeft. Dit is nog maar twintig procent van de complete verzameling van Dirk Deelen.

Door Margriet van Dam

**CAPELLE AAN DEN IJSSEL** - De Historische Vereniging Capelle heeft op Open Monumentendag de expositie 'Ijspret aan de IJssel' geopend. "Wij hebben er de laatste jaren een gewoonte van gemaakt om op die dag een nieuwe expositie te starten", legt Jos Specht uit. "Het onderwerp 'ijspret' wordt in twee maanden tijd snel actueel. Je kan nu over twee maanden al ijs hebben." De collectie is van Dirk Deelen uit Nieuwerkerk aan den IJssel. "Het veelzijdige en de link met de Goudse pijpen-tocht maakt de collectie bijzonder", vertelt hij. "Mensen verzamelen schaatsen of ze verzamelen pijpen, maar een combinatie van die twee zie je niet veel. Tijdens de Goudse Pipentocht haalden schaatsers een souvenirpijp in Gouda

op. Ze startten op de Kralingseplas en gingen zo over de Ringvaart. Het was geen georganiseerde tocht, maar mensen deden het zelf voor de prestatie. Pijpen, spritsen en stroopwafels werden opgehaald. Ik vind het leuk dat dit museum aan de route ligt, aan de Ringvaart."

## "OP MIJN TWEDE LEVENJAAR VOND IK EEN PIJPENKOP IN DE KRALINGSE PLAS"

Er staan acht vitrines met schaatsen en andere spulletjes die daar mee te maken hebben. En daarnaast nog slijpmachines, een koek- en zopietent, posters enzovoort. Het begint met de glissen, de botten van runderen waarop mensen zich in 3000 voor Christus al voortbewogen. "Ik denk dat dit twintig procent van mijn collectie is", zegt Dirk. "Ik heb thuis en bij mijn ouders van alles staan. Toen ik drie kinderen kreeg, is de helft van mijn verzameling teruggegaan naar mijn ouders. Zij wonen gelukkig in de buurt. Op mijn tweede levensjaar vond ik een pijpenkop in de Kralingse Plas. Dat vond ik op één of andere manier interessant. Toen ben ik eerst



Dirk Deelen met de oude schaatsen uit het familiebezit. "Ik heb thuis en bij mijn ouders van alles staan."

Foto: Margriet van Dam

Goudse pijpen gaan verzamelen. Ik ging met opa met de bus naar Gouda en we kwamen terug met een doos vol. Rond mijn twaalfde heb ik de oude schaatsen uit het familiebezit gekregen. Ik schaatste ook al op hoog niveau en trainde zes of zeven keer per week. Ik kreeg interesse in de oudere dingen en ik werd steeds enthousiaster." De mooiste schaatsplek in Capelle aan den IJssel ligt

volgens Dirk in de wijk Schenkel, waar hij vandaan komt. "Ik ging altijd op de voormalige ontluichtingsvijver, de stinkvijver, achter het

Meidoornveld. Richting Hitland kan je ook prachtig schaatsen, maar voor mij is die stinkvijver de mooiste plek geweest."

## 'Ijspret aan de IJssel'

De tentoonstelling 'Ijspret aan de IJssel', waarin de uitgebreide verzameling van Dirk Deelen is te bekijken, loopt door tot volgend jaar mei. De tentoonstelling is te zien op zaterdagen van 13.00 uur tot 16.00 uur. Het Historisch Museum staat aan de Bermweg 13 in Capelle aan den IJssel.