

Overal ter wereld, 24 uur per dag, oude Capelse foto's bekijken

Een jaar geleden ging de website www.capelbeeld.nl 'de lucht in' en de werkgroep Beeldbank van de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel ziet het aantal bezoekers van de site snel groeien. Capellenaren maar ook mensen die al lang geleden verhuisd zijn (of geëmigreerd), maken steeds meer gebruik van deze mogelijkheid om digitaal te snuffelen in historische foto's.

► Door Carola Peters
► Capelle aan den IJssel

"Dat heeft te maken met een toenemende belangstelling voor het verleden. Er zit zeker een element in van nostalgie", weet coördinator Bram van Bochove. "Daarnaast zijn er veel mensen bezig met het organiseren van reünies van scholen. Met onze foto's kunnen ze achterhalen wie er vroeger in hun schoolklas zaten. En dan zijn er natuurlijk nog talloze mensen die zich bezighouden met genealogie: het opzetten van hun familiestamboom. Ook voor hen biedt onze site veel informatie."

Twee keer per week komen de vrijwilligers van de Beeldbank bijeen in het Historisch Museum aan de Bermweg (het gemaal Jan Anne Beijerinck). Zij zorgen ervoor dat het bestand gestaag wordt uitgebreid met nog meer foto's uit de archieven van de gemeente en de HVC, maar ook van particulieren. De foto's worden gescand, verbeterd en beschreven, en vervolgens worden ze aan de collectie toegevoegd. Belangstellenden kunnen ze ook bestellen tegen een ge-



De vrijwilligers van de HVC-Beeldbank moeten nog duizenden foto inscannen.

FOTO: CAROLA PETERS

ringe vergoeding. Vrijwilliger Cees Hartmans heeft opgezocht hoe groot het bestand van Capelle in beeld

» De foto's worden gescand, verbeterd en beschreven

inmiddels is: "We hebben nu ruim 3.700 beschrijvingen en in totaal zijn zo'n 5.300 foto's zichtbaar gemaakt." De Beeldbankmedewerkers hoeven niet

bang te zijn dat ze binnenkort niets meer te doen hebben: in de archieven van de gemeente en de HVC wachten nog enkele tienduizenden foto's en ander beeldmateriaal op een beschrijving.

"De Beeldbank is de gezelligste club binnen de HVC", vindt Paul Weyling. Dat blijkt al snel: binnen korte tijd wordt er op vrolijke toon gediscussieerd over de herkomst van foto's, over de objecten die vereeuwigd zijn en over de vraag wie nu ook al weer wie is op een foto uit de jaren '60. "We zijn nu zeven jaar be-

zig", vertelt Bram van Bochove. "Dankzij speciaal ontwikkelde software kan iedereen de historische foto's 24 uur per dag overal ter wereld inzien. Wie de naam van de site intikt, krijgt via een zoekmachine (vergelijkbaar met Google) de keus uit een aantal rubrieken. Het leuke van de site is ook dat we regelmatig reacties krijgen: bij elke beschrijving heeft de bezoeker de mogelijkheid om te reageren. Wij controleren in hoeverre de reactie klopt. Als dat inderdaad het geval is, passen we de informatie aan."

'Historische plek'

De bibliotheek heeft plannen voor een 'historische plek' aan het Stadsplein. Begin 2013 moet daar een digitale en fysieke plek in de centrumvestiging openen. Met oude foto's, maar ook geschiedkundige boeken. Capelse schrijvers krijgen een ereplaats. Iedereen mag voor deze plek een mooie naam bedenken.