

## CAPELLE IN HET VERLEDEN



Op deze foto van Kees Grandia staat één van de mooiste stukjes groen van Capelle afgebeeld. Helaas is het haast onbereikbaar. Op deze plaats onder aan de Ketensedijk had Van Dam vroeger zijn touwbaan. Op de vruchtbare rivierklei langs de rivier werd vroeger hennep verbouwd. En van die hennep werd toen nog touw gedraaid. Voor het draaien van dat touw had je lengte nodig. En dat was hier, omdat dit grondstuk ook een overblijfsel is van de oprijlaan van het slot van Capelle. Op het afgebeelde punt maakte de oprijlaan een haakse bocht. Rechtdoor, richting 's Gravenweg, de hoofdweg toen in dit gebied. En op de foto rechtsaf naar het slot. Die oprijlaan, de Nieuwe Laan is aan de 's Gravenweg nog herkenbaar. Bij het politiebureau is een smalle akker helemaal beplant met jonge wilgen. Daar kwam de oprijlaan uit.

HVC Wim van den Bremen