

CAPELLE IN HET VERLEDEN



De geschiedenis van Capelle is ook de geschiedenis van onze Molukse inwoners. Op deze foto uit 1959 van P. Damsteegt zien we het Molukse woonoord IJsseloord. De voormalige Nederlandse militairen die met hun families in 1951 naar Nederland kwamen, werden eerst ondergebracht in Amersfoort. In 1958 kwamen er 900 mensen, 200 gezinnen, naar Capelle waar dit barakkenkamp voor hen werd neergezet. De bedoeling was dat ze hier tijdelijk zouden blijven totdat de problemen met de Indonesische regering waren opgelost. Maar de Indonesiërs zaten niet te wachten op de Molukkers, die streven naar zelfstandigheid. En zo bleven de Molukkers. Na acties in Den Haag werden er in Capelle nieuwe huizen voor hen gebouwd in de Molukse wijk, waar ze zich in 1972 vestigden. Het kamp werd grotendeels afgebroken behalve een barak die als jongeren centrum Paradijssel dienst deed. Later is daar het Paradijsselpark gebouwd.

HVC Wim van den Bremen