

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Op deze foto uit 1956 ziet u de voormalige kerk van de gereformeerde gemeente aan de Bermweg 332. Capelle is van oudsher kerks geweest. Al waren de verschillen in geloof soms heftig. Zo vertelt de geschiedenis van de protestantse kerken in Capelle dat er verschillende afscheidingen waren. En ook belangrijke herenigingen. Zo was er in de oorlogsjaren zelfs een kort geding nodig om te bepalen welke eigendommen van welke stroming waren. Maar er werd ook samengewerkt. Diensten vonden in schoolgebouwen plaats. Of bij collega kerken. Dit kerkgebouw werd in 1913 gebouwd en in 1914 in gebruik genomen. Door de groei van Capelle was er meer ruimte nodig voor de diensten, maar ook voor het andere werk dat vanuit de kerk werd verricht. Daarom werd deze oude kerk afgebroken en in 1970 op dezelfde plaats vervangen door de huidige kerk De Voorhof.

HVC Wim van den Bremen