

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Dit is een foto uit 1955 van School 1. De school stond tussen de Kerklaan en de Dorpsstraat schuin tegenover het Van Capellenhuis. Het was vele jaren dé school van Capelle Dorp. Het had een zeer bekende hoofdonderwijzer, meester Cupido. Hele generaties Capellenaren zijn bij hem op zijn school opgeleid. De meester woonde in een dienstwoning aan de Kerklaan 9. Nadat de school was afgebroken zijn daar de woningen aan het Binnenhof gebouwd. In de tweede wereldoorlog is de school gevorderd door het Duitse leger. De Duitsers kozen voor de school omdat hij naast de kerk stond. De Duitsers verwachtten daar niet gebombardeerd te worden. Van daar uit werden ook arbeiders op de Vuykwerf gedwongen om dijken aan te leggen om de omgeving van Capelle onder water te zetten als bescherming tegen geallieerde aanvallen. Zo stond het gebied rond de Kerklaan lange tijd onder water.

HVC Wim van den Bremen