

Mijn naam is mevrouw Jo Uittenbogaart - van den Heerik, ik ben geboren op 9 januari 1921 in Capelle aan den IJssel in het dorp (tegenover het veer van de Vries). Ik bezocht daar de dorpschool, welke school later verhuisde naar de Rozenburcht.

Mijn man kwam oorspronkelijk uit Gouderak, zijn stiefvader, had daar een scheepswerfje. Deze stiefvader kwam, toen mijn man zeventien jaar oud was, bij Vuijk terecht, mijn man volgde in zijn voetsporen en trad ook in dienst bij Vuijk als lasser. In 1944 zijn wij getrouwd en we hebben negen jaar tegenover de scheepswerf gewoond, ingewoond bij een oude man Koos Twigt, die het huisje huurde maar vaak elders verbleef. In die negen jaar zijn mijn drie kinderen geboren. Na negen jaar heb ik persoonlijk een brief gestuurd naar burgemeester van Dijk met het verzoek om andere woonruimte, mijn jongste kind was vaak ziek en het was een piepklein huisje, we moesten verhuizen naar een grotere woning. Ik schreef een brief van acht kantjes om de situatie uit te leggen. Burgemeester van Dijk is persoonlijk naar ons toegekomen en uiteindelijk kregen we in 1953 de woning, aan de Doormanstraat 8 in Capelle -West aangeboden, waar ik nu 58 jaar woon. Mijn pleegouders kregen een woning aangeboden in de Van Kinsbergenstraat, maar bleven toch liever in de hun bekende omgeving wonen en verhuisden naar de bejaardenwoningen aan de Rozenburcht. Behalve bij Vuijk heeft mijn man nog eventjes gewerkt bij Hollandia en een poosje bij Wilton. Mijn man kon echter niet tegen reizen, iedere avond kwam hij ziek thuis wanneer hij in de bus had gezeten. Hij is toen wederom in dienst getreden bij Vuijk, waar hij met open armen ontvangen werd. In totaal heeft hij daar veertig jaar gewerkt. Toen hij 59 jaar oud was en Vuijk ging fuseren met van der Giessen verviel zijn functie als lasser. Mijn man voelde er toen niet veel voor om zich nog om te laten scholen en kon met vervroegd pensioen. Mijn man is voorzitter geweest van de duivenvereniging "de Snelvlieger" en voetbalde bij de Zwervers. Ikzelf heb jaren op de zangvereniging "Zang en Vriendschap" gezeten. Mijn man is op 10 november 2006 overleden.