

Interview de heer en mevrouw Wolters, Capelseweg 43

Mijn naam is mevrouw Wolters, ik ben geboren in 1933, mijn man is geboren in 1925 en wij wonen ongeveer 35 jaar op het adres Capelseweg 43

In 1938-1939 is de fundering gelegd voor deze woning, het huis zelf is gebouwd na 1945 en werd door de gemeente gebouwd voor ingenieurs, die waren aangetrokken om tekeningen te maken van de spoorlijn die toen ging lopen van het centraat Station naar Nieuwerkerk aan den IJssel. Het huis zou zo'n vijf jaar door de ingenieurs en hun gezin bewoond worden, evenals het huis wat hier naast staat op nummer 45 en daarna zouden de huizen worden afgebroken.

Na vijf jaar vertrokken de ingenieurs en dit huis stond leeg, het huis werd gekraakt door familie den Uil. Ik woonde toen met mijn man op de Rivierweg, mijn vurige wens was altijd vrij te wonen tussen de weilanden en de koeien. Mijnheer de Uil, de kraker dus, woonde hier met zijn vrouw. Zijn vrouw verliet hem en hij bleef alleen in de woning achter. Via een wederzijdse kennis werd mij voorgesteld onze woning te ruilen met die van de alleenstaande man en zo zijn wij in deze woning terecht gekomen.

De gemeente ging akkoord, met dien verstande, dat wij voor een maximale periode van vijf jaar zouden kunnen huren. Na die tijd was wederom het plan de woning af te breken. Echter na vijf jaar gebeurde er niets en wij bleven de woning huren. Na tien jaar liet de gemeente het plan van afbreken varen en wij mochten de woning kopen voor een bedrag van 35.000 gulden., Eerder nog tijdens de periode van huur beloofde de gemeente het huis te renoveren, dit is echter nooit gebeurd. De renovatie van de boerderij waar het JAC ingezeten heeft en nu de Chinees kostte teveel, en het geld voor renovatie van deze woningen was er niet meer. Wij kochten het huis en eigenlijk is het nog grotendeels in dezelfde staat als toen. Nog voor de koop werd hier een tunneltje onder de weg aangelegd, en moesten wij voor anderhalf jaar hier weg, wij woonden toen op de Dotterlei. Het hoognodige hebben wij na de koop aan het huis veranderd. Beneden was er een voor-en achterkamer, waarvan wij een grote kamer hebben gemaakt. De twee schoorstenen zijn nog aanwezig. Vroeger hadden wij gaskachels, maar in 1991 is er centrale verwarming aangelegd. Toen wij hier kwamen wonen was er geen douche, wij wisten ons, zo als iedereen in die tijd, in de teil. Later hebben wij zelf een douche gebouwd in de schuur, en nog weer later tussen het huis en de schuur een soort bijkeuken gebouwd, omdat het s-winters te koud was van het huis naar de schuur te gaan om te douchen. Het huis is van hout, boven is alles nog in de oorspronkelijke staat, allemaal houten planken, die geleverd zijn. Beneden hebben wij over de oorspronkelijke granieten vloer zeil gelegd, keuken is inmiddels ook vernieuwd, maar echt veel is er niet aan het huis veranderd. De ramen aan de voorkant zijn nog identiek, geen dubbel glas(tuindersglas), van het verkeer hebben we weinig hinder. Boven hebben we vier slaapkamers, we hebben drie kinderen en hadden voldoende ruimte. Het luxe in die tijd dat wij hier kwamen was het feit dat iedere kamer een wastafel had, dat is nu gewoon maar was toen bijzonder. Nu is er boven van een slaapkamer een badkamer gemaakt, dit is door de gemeente bekostigd, ik heb een zware hersenbloeding gehad waarvan ik na zeven jaar intense therapie wonderbaarlijk goed hersteld ben. De gemeente heeft toen boven de badkamer gemaakt, Vroeger keken we uit over de weilanden. De huizen aan de

overkant van de Capelseweg stonden er al, die zijn ouder dan dit huis. Wij hadden voorheen ook achter een moestuin.

Het huis hiernaast op nummer 45 is totaal gemoderniseerd. dit huis is ook vaak van eigenaar gewisseld, Eerst heeft van herk, hierin gewoond, gevolgd door Steehouwer en Bunte en nu wonen er sedert twee jaar jonge mensen, waar we weinig contact mee hebben, zij werken allebei. Mijn man heeft vroeger bij Stokvis gewerkt en later bij de Roteb als vuilnismen. We zijn beiden al op leeftijd maar hopen nog een tijdje gezond te blijven en hier te kunnen blijven wonen. Het huis is nu een monument (blauw bordje op de gevel)