

Interview mijnheer en mevrouw Verbaas, Kerklaan
In relatie tot het van Cappellenhuis.

Ik ben geboren op 3 juli 1924, mijn vrouw op 29 september 1923. Zij is een echte Capelse, geboren in de van Speijkstraat. Vanaf ons huwelijk hebben we gewoond in mijn ouderlijk huis aan de s-Gravenweg. Ik heb destijds het huis voor een habbekrats verkocht aan van Beuningen met de toezegging dat ik er in mocht blijven wonen. Echter na een paar jaar ging hij al informeren of we op zoek waren naar andere woonruimte. Wij zijn toen verhuisd naar het Valeriusrondeel, waar we 15 jaar gewoond hebben. Van daar zijn we verhuisd naar onze huidige woning in de Nachtegaal.

Mijn grootvader, Goris Verbaas, heeft gewoond in het Van Cappellenhuis, omstreeks de jaren dertig. Ik ging als kleine jongen bij hem op bezoek. Voordat mijn grootvader een plekje kreeg in het Van Cappellenhuis woonde hij in de IJsselmondselaan. Ook hebben twee tantes in het Van Cappellenhuis gewoond, tante Mies Verbaas (eigenlijk heette ze Wijve Verbaas) en tante Teuntje Bons (een zus van mijn moeder). Dat was wat later in de tijd, want zij zijn destijds meeverhuisd naar de Roo van Capelle. Mijn grootvader en mijn tantes hebben het altijd naar hun zin gehad in het Van Cappellenhuis. Ik herinner mij dat ze gestichtkleding moesten dragen, een dikke roodbruine stof. Vroeger was er naast het Van Cappellenhuis de slagerij van Piet van Snoei gevestigd. Deze Piet leeft nog steeds en is nog verbolgen over het feit dat de mannen zomer en winter in van die dikke pakken moesten lopen van de roodbruine stof. Van de mannen en vrouwen in het huis werd verwacht dat ze meehielpen met de dagelijkse gang van zaken. De vrouwen hielpen met de was en met het stoppen van de kousen, de mannen hielpen mee in de tuin. De laatste jaren werd het dragen van de gestichtkleding afgeschaft.

Mijn vrouw en ik zijn al een paar keer geweest naar het van Cappellenhuis nu het gerestaureerd is en gaan zeker op aan zaterdagmiddag nogmaals een bezoek brengen aan de regentenkamer. Het oude mannen- en vrouwenhuis was vroeger een begrip in Capelle aan den IJssel en het doet ons deugd dat het huis bewaard is gebleven.