



Piepklein monumentje in Capelle

Het Dief- & Duifhuisje aan de Rozenburcht is een overblijfsel van het laatste slot van Capelle. Het Dief- en Duifhuisje van vier bij vijf meter dateert uit de 17e eeuw en diende als gevangenis van de bewoners van het slot. In het Dief- & Duifhuis werden naast gevangenen ook duiven gehouden, op de vliering van het gebouwtje. Er waren voor de duiven vlieggaten aangebracht in de voor- en achtergevel. In de huidige situatie zijn de vlieggaten aan de voorgevel vanaf de buitenkant dichtgemetseld, en dus aan de buitenzijde niet meer zichtbaar, aan de achtergevel zijn de vlieggaten vanaf de binnenzijde gedeeltelijk dichtgemetseld deze zijn dus nog zichtbaar aan de buitenzijde. De duiven werden gehouden voor de slotbewoners om als lekker boutje op de tafel te verschijnen. Dit voorrecht gaf De Heer een hogere status. Ook is het mogelijk dat de duiven werden gebruikt voor de postvoorziening tussen de diversen kastelen in de omgeving.

Elke 2e zaterdag van de maand open. T. 010 450 00 80