

Interview mevrouw Jongeneel Mullem , Burgemeester Verloopstraat 29

Mijn meisjesnaam is Hannie Mullem, ik ben geboren op 19 september 1934 in Amsterdam en woonde daar met mijn ouders, broers en zussen op een woonark. Mijn vader was houtvlotter en op mijn tweede jaar verhuisde ons gezin naar het Dorp (Oude Kern),Capelle aan den IJssel. Mijn vader is werkzaam geweest als houtvlotter bij Vuyk, bij Ypema (balkengat) en verder bij een betonfabriek. Ook mijn broer is werkzaam geweest bij Vuyk

Van 1936 tot 1943 woonde ons gezin dus in Het Dorp. In 1943 werden de woningen gebouwd in de Burgemeester Verloopstraat. Omdat mijn vader een van de oprichters was van Volksbelang, en in de oorlog in Duitsland zat, mocht mijn moeder als een van de eersten een woning uitzoeken en in 1943 is ons gezin, dat inmiddels bestond uit acht personen, verhuisd naar de Burgemeester Verloopstraat. De straat is vernoemd naar de vroegere burgemeester (burgemeester Verloop) Onder de huizen is geheid, men noemde de bouw oorlogsbouw. Tegelijkertijd werd toendertijd in de Weteringstraat en de Mauritsstraat gebouwd.

Zoals al gezegd woonden wij daar na de oorlog als gezin met zes kinderen. De benedenverdieping bestond uit een woonkamer, keuken en ouderslaapkamer, op de bovenverdieping waren drie slaapkamers, waar in totaal zes kinderen sliepen. Boven was ook een lavet.

Ik trouwde als laatste op 28 jarige leeftijd met Jongeneel, mijn man ontmoette ik in Krimpen, waar hij eerst als grondwerker werkzaam was, daarna door studie verwarmingsmonteur werd, en vervolgens op de tekenkamer werkte bij Gusto en van Kleeff.. Wij trokken in bij mijn moeder, mijn vader was inmiddels overleden en woonden daar op de zolderverdieping, eerder had een zus van mij met haar man ook op de zolderverdieping gewoond.

Na het overlijden van mijn moeder zijn mijn man en ik in het huis blijven wonen, in feite woon ik er dus vanaf het moment dat de huizen werden gebouwd.

Vanaf die tijd heeft er twee keer een renovatie plaats gevonden.

De eerste renovatie vond plaats in 1974. De huizen werden voorzien van centrale verwarming en dubbele beglazing, tevens werd het lavet vervangen door een douche, wij woonden toen zeven maanden in een ruilwoning in de Mauritsstraat. Haar man heeft destijds met de architect van Wijngaarden een goedkopere oplossing bedacht voor de uitbouw van het hoekhuis, maar zij heeft zich daar zelf nooit zo mee bezig gehouden.

Na de renovatie werden de huizen tussentijds voorzien van een schuur en bij de tweede renovatie in 1997 werden er nieuwe kozijnen geplaatst.

Wij hebben zelf er een kamer met open keuken van gemaakt en verder zijn er geen spectaculaire verbouwingen geweest.

Wij woonden en wonen nog in deze buurt met heel veel plezier.

Ik bezocht vroeger de lagere school in Het Dorp, daarna ben ik aan het werk gegaan bij Van Nelle, later in de huishouding tot het moment dat ik trouwde. Er was vroeger veel saamenhorigheid in de buurt Ik herinner mij als hoogtijdag de sinterklaas, die werd ingehuurd door de woningbouwvereniging en dan bij alle woningen met kinderen, en het was een kinderrijke buurt, op bezoek kwam.

Toen ik ouder werd en uit mocht gaan, ging ik met een vriendin naar Nieuwerkerk(s Gravenweg) om te dansen.

Als kind was ik lid van de Capelse Gymnastiek vereniging. Mijn vader werd Goof de Peur genoemd, in het Balkengat stroopte hij paling

Als kind heb ik mij nooit onveilig gevoeld in de buurt. We speelden veel buiten en zwommen in de IJssel. Ook nu is er nog veel speelgelegenheid voor kinderen.

Er zijn voldoende winkels in de buurt, Wat het openbaar vervoer betreft is het jammer, dat de metro toch voor diegene die niet goed meer te been is, wat ver weg is. Ik maak gebruik voor grotere afstanden van de Ambo, kortere afstanden leg ik per fiets af.

Jammer vind ik wel dat de buurt nu erg aan het verpauperen is. Er is veel verloop, en er wonen in onze straat veel buitenlanders( rus, Filippijnse, Joegoslaaf) . Ik ga goed met mensen in de buurt om, maar het was vroeger anders, men leefde veel meer met en voor elkaar. Capelle wordt volgebouwd , is een stad en was vroeger een echt dorp.