

## CAPELLE IN HET VERLEDEN



Op deze foto uit het gemeentearchief van april 1949 worden door de burgemeester eretekenen uitgereikt aan soldaten die teruggekomen zijn uit Nederlands Indië. In de tweede wereldoorlog hadden de Japanners in Nederlands Indië de steun gezocht van de plaatselijke bevolking in hun strijd tegen de Nederlanders en later de geallieerden. De Indonesiërs konden daardoor zowel een bestuurlijke als een militaire organisatie opzetten onder Sukarno en Hatta. Na de Japanse capitulatie gingen die het terugkerende Nederlandse bestuur bestrijden. Dat vroeg om een steeds grotere inzet van Nederlandse militairen. Door de omvang van het gebied en het moeilijke terrein was die strijd voor de Nederlanders onmogelijk te winnen. Ze moesten zonder veel ervaring de economische belangen van de Nederlanders verdedigen. De Indonesiërs waren slechter bewapend maar veel groter in aantal en voerden een guerrillaoorlog. Onder druk van de Verenigde Naties werd Indonesië zelfstandig.

HVC Wim van den Bremen