

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Op deze foto van Eva Obbes uit 1982 staat de Dorpskerk in volle glorie. Leden van andere kerkgenootschappen hebben wel eens moeite met het aanmatigende `Dorps`. Maar het gaat hier echt om de naamgever van Capelle aan den IJssel. Toen de bisschop van Utrecht rond 1100 het recht op ontginningen uitgaf aan allerlei mensen kwam er ook een kapel voor deze werkers. Die kapel was naar de gewoonten van toen van hout. De woningen daarom heen kregen samen, naar hun kerk, de dorpsnaam Capelle. De kerk brandde af en werd in de 15^e eeuw herbouwd. En later verbouwd en gerestaureerd. De toren is niet van de kerk maar van de burgerlijke gemeente. Hij werd in 1806 gebouwd door een aannemer uit de buurt. De toren diende voor de brandweer om brandslangen te drogen en voor de burgers om de tijd aan te geven.

HVC Wim van den Bremen