

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Op bijgaande foto uit 1930 staat het politiekorps van Capelle van toen. Het zijn vanaf links de gemeenteveldwachters Wouda, Manni en Quist. Quist woonde naast het gemeentehuis en moest voor de arrestanten zorgen. Zo zorgde hij voor hun eten. Die arrestanten zaten in een paar cellen onder het gemeentehuis Dorpsstraat 3. Bij die cellen was geen wc. De arrestanten deden hun behoefte in een emmer die in de slotgracht werd schoon gespoeld. De arrestanten bleven in de regel maar een paar dagen. Manni was de agent voor Schenkel. Hij was begonnen als boerenknecht in Zeeland. Maar kwam zoals zo velen, werken in de haven van Rotterdam. In de oorlog van 1914-1918 was hij oppasser van een kapitein. Die hielp hem aan een baan bij de politie. In die tijd was er ook nog rijkspolitie. Daarvoor diende in Capelle R. Spinhoven.

HVC Wim van den Bremen