

## CAPELLE IN HET VERLEDEN



Aan de Kerklaan 26 staat dit gebouw met een rijke historie. Het is voor de oorlog gebouwd als verenigingsgebouw voor de Christelijke Jonge Mannen Vereniging CJMV. Vanaf 1938 werd het Nederlandse leger gemobiliseerd en moesten er 11 soldaten in dit gebouw worden ondergebracht. De beheerder de familie Kalkman bewoonde met 9 personen de bovenverdieping. De soldaten hoorden bij een zoeklicht eenheid uit Krimpen aan de Lek. Omdat er in het gebouw nog geen telefoon was, werd er bij de burens gebeld. In mei 1940 vertrokken ze. De familie Kalkman bleef. In 1942 werd het een distributiekantoor onder Duits gezag. De bevolking kon daar haar bonkaarten halen. In die periode was er een overval. Het personeel werd in de toiletten opgesloten. In mei 1945 werd het onder Nederlands gezag distributiekantoor. Daarna werd het gebouw van de Hervormde kerk en werd het balletschool en kinderdagverblijf.

HVC Wim van den Bremen