

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Deze foto uit 1953 toont de oude touwbaanschuur aan de Ketensedijk. Het touwslaan is een oud beroep dat niet zomaar hier werd uitgeoefend. De oevers van de IJssel zijn geschikt om hennep, grondstof voor touw, te verbouwen. En er waren veel scheepshellingen. Voor het optuigen van een zeilschip was heel veel touw nodig. Ook de tuinbouw en de rietmattenfabrieken gebruikten touw. Een touwbaan was een lange smalle strook grond om lange lengten touw in elkaar te draaien. Dat leverde de taal mooie woorden op zoals de klos zijn, de plek waar alle draden samen kwamen. Maar ook straatnamen als Lijnbaan en Reeperbahn. De bekendste touwslager is Michiel de Ruijter die aan het grote wiel op zijn touwbaan draaide. Op deze foto was er nog geen Slotlaan maar wel het Oude Laantje, waarvan u het begin ziet. Met daarachter het koetshuis van het slot van Capelle.

HVC Wim van den Bremen