

## CAPELLE IN HET VERLEDEN



Deze foto van Kees Grandia is symbolisch voor de scheepvaarthistorie van Capelle en haar omgeving. Centraal het bunkerschip, de olieboot van Terlouw aan de Nijverheidstraat, waar binnenschepen nog steeds aanmeren om zich te bevoorraden met scheepsmaterialen als olie, kabels en gereedschap. Het roept herinneringen op aan de parlevinkers die met hun kleine bootjes kruidenierswaren en andere kleinhandel verkochten langzij van de passerende schepen. Of aan de waterboot die de schepen voorzag van drinkwater. Daarachter op de foto een bok, een varende hijskraan, die helpt om zware ladingen op schepen en op de bedrijven langs de rivier te verplaatsen. En daarachter de voormalige scheepswerf van Van der Giessen de Noord waar zeeschepen werden gebouwd. Zoals dat in Capelle bij Vuyk gebeurde. En waar nu door Hollandia grote constructies worden gemaakt. Waardoor veel kennis en ervaring met metaalbewerking voor deze streek blijft behouden.

HVC Wim van den Bremen