

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Op deze in het vroege voorjaar genomen foto van Kees Grandia in het Slotpark kun je mooi het eiland zien liggen waarop de kastelen van Capelle hebben gestaan. Het laatste slot was een lustslot. Een groot buitenhuis dat de katholieke Antwerpse koopman Van der Veecken in de zeventiende eeuw liet bouwen. Het besloeg de hele oppervlakte van dit eiland. Hij deed met de VOC zaken in Rotterdam en wilde graag mooi buiten wonen. Om de belangrijkheid te onderstrepen werden er twee slotgrachten om het slot gegraven. Verder was er een groot koetshuis, een duivenhuis, een dienstwoning en een oprijlaan naar de 's Gravenweg. Omdat de bewoners van het slot door de toenmalige overheid waren benoemd tot ambachtsheer en mochten rechtspreken werd er in het duivenhuis een gevangenis gemaakt. Dit dief- en duifhuisje wordt nog steeds gebruikt, maar nu als museum.

HVC Wim van den Bremen