

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Deze foto van P. Damsteegt uit april 1952 komt uit het gemeentelijk fotobezit. Het is een actiefoto tijdens het jeugdverkeersexamen in dat jaar. Hier in de Burgemeester Verloopstraat mocht de leerling, van wie voor de fotograaf alleen het voorwiel interessant was, tonen of hij de geleerde verkeersregels in praktijk kon brengen. Het verkeersexamen vond toen ook al plaats op initiatief van het Verbond van Verenigingen voor Veilig Verkeer. De rechtsopvolger daarvan, de VVN, is nog steeds de motor achter dergelijke verkeersexamens. Er kwamen ook verkeersbrigadiers die de schooloversteek bewaakten. Maar deze schoolkinderen werden al snel vanwege de verkeersonveiligheid vervangen door ouders. Zo te zien was er toen veel belangstelling voor de examens. Voor mij is ook interessant te weten of die leerling nu echt voor de agent gestopt is. Of toch doorgereden en rechtsaf is geslagen zoals tegenwoordig vaak normaal is.

HVC Wim van den Bremen