

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Er was veel schaatsaandacht voor Friesland. Dit weekend waren daar zelfs ijszeilwedstrijden op het Tjeukemeer. Maar deze foto uit Capelle van Eva Obbes is natuurlijk ook niet mis. De ijszeilers waren hier op de Hollandsche IJssel ter hoogte van de Dorpsstraat 178 en Groenedijk 4. De datum is verloren gegaan. Het moet geweest zijn in de heroïsche winter van 1963. Het vroom toen van 19 december tot 5 maart. Op 18 januari werd er in Joure -21° vorst gemeten. Die dag werd er een Elfstedentocht gereden waarbij maar 1% van de deelnemers de finish haalde. Op 25 februari was er een autotourtocht over het IJsselmeer. En in Capelle werd op de rivier geschaatst. En reden de auto's van Capelle naar Krimpen over de rivier. Latere winters waren wel goed voor tochten op de schaats, maar niet voor een dichtgevroren Hollandsche IJssel.

HVC Wim van den Bremen