

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Deze foto uit 1910 toont het pand Dorpsstraat 50 als café. Toen café Neef, later café Noorlander. Op de ramen staat dat het een café biljard was en dat het Veerhuis heette. Dat is interessant omdat het veer (van Van de Ruit) een eind verderop was. De rechtse vrouw op de foto draagt iets van klederdracht. Dat kom je in de Capelse geschiedenis ook niet zo vaak tegen. Het huis staat er nog steeds zo en heeft binnenin veel ruimte. Latere bewoners hebben er wel de ledenvergadering van de buurtvereniging in gehouden. Het huis ligt buitendijks. Toen er nog geen riolering was maar tonnetjes, moesten die bij hoog water worden verankerd. Soms moeten er vloedplanken worden gezet. Ook na de bouw van de Algerastuw moet de benedenverdieping soms ontruimd worden. Bij de ramp in 1953 kwam het water tot de drempels van de kamers.

HVC Wim van den Bremen