

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Op deze foto ziet u wat de muziekcultuur in 1928 in Capelle te bieden had. Achter de rechter trommel zit Jan Oudenaarden. Hij had een café ongeveer op de plaats waar nu de westelijke oprit naar de Algerabrug is. In de tuin van zijn café werd toen een nieuwe muziekkapel gebouwd. En bij de opening door wethouder Schouten, rechts naast hem lieten alle gebruikers zien dat ze er blij mee waren. Herkenbaar zijn de vaandels van links af aan van gemengde zangvereniging Harmonie van 1903 uit Capelle -Keten. Dan het vaandel van muziekvereniging Eendracht Maakt Macht, de musici droegen petten en de vereniging bestaat nog steeds. Het derde banier is van gemengde zangvereniging Zang en Vriendschap uit Capelle - Dorp. Het rechtse vaandel is van mannenzangvereniging Zang Veredelt. Verder staan op de foto aan de rechterkant meisjes met zwarte strikken van de mandolineclub Kunstmin.

HVC Wim van den Bremen