

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Op de foto uit 1950-1955 ziet u het reisgezelschap Ons Genoegen uit de Oude Plaats. Poserend voor de bus waarmee ze samen uit waren. De touringcar heette toen nog reiswagen en de chauffeur droeg nog een pet. Men ging nog niet zo ver. Naar bosrijke bestemmingen in Nederland of het dichtbijge buitenland. Meestal waren het dagtochten. Dat was niet zo duur. Nederland was herstellende van de oorlog. De lonen waren laag en de kosten aanzienlijk. Op vakantie gaan naar Spanje of Turkije met het gezin in het vliegtuig was niet haalbaar. Een auto hadden de inwoners ook nog niet. Voor de reis kon worden gespaard. Elke week werd er een bedrag apart gelegd voor die ene reis in het jaar. Gezellig in het nette pak op stap met je buurtgenoten waarvan je soms gereedschap leende. En die zich nog niet verstopten achter een Gamma schutting.

HVC Wim van den Bremen