

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Deze foto uit 1950 is van rijwielhandel en garage Arie Maat Dorpsstraat 203. Daar waar de Groenedijk begint. Arie was ook machinist van het gemaal aan de Plantsoenstraat. Daar woonde hij ook. Als het water hoog stond en er gepompt moest worden stapte Arie op zijn fiets en stond het reparatiebedrijf dus even stil. Daarom vroeg Arie aan zijn broer Henk om hem te komen helpen. Die nam het bedrijf later over. Arie Maat werd ook als chauffeur opgeroepen als er 's nachts een medisch spoedgeval was. Want de dokter kon niet auto rijden. Bij het bedrijf hoorde een grote schuur waar de Capelse Gymnastiek Vereniging jaren lang haar trainingen hield. Dat gebeurde onder de bezielende leiding van Piet van Wijk. Arie Heuvelman die daar vlak bij woonde, vertelde dat hij daar in 1938 voor 5 cent contributie per week aan mee was gaan doen.

HVC Wim van den Bremen