

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Hierbij een foto van het begin van de Slotlaan. Of eigenlijk van het Oude Laantje. Een kerkenpad dat van Schenkel naar de dijk langs de IJssel voerde. Vanaf de Rembrandtsingel tot aan de 's Gravenweg is dit pad nog steeds herkenbaar. De Slotlaan als weg bestond toen nog niet. Het gebouw links achter is het voormalige koetshuis van het slot van Capelle. Dat stond op de plaats waar nu de woningen aan de Slotpoort staan. Het semi-permanente gebouw daarvoor is van de duivenvereniging. Daar werden voor het weekend de duiven gebracht en de duivenklokken op de goede tijd gezet. En na de vluchten de uitslag bepaald. Die werd dan achter het raam gehangen. De dijk rechts vooraan staat wat schuin op de dijk van de Dorpsstraat. Dat komt omdat hier voor 1100 een kreek liep die hier in de IJssel uitkwam. En die op deze plaats werd afgedamd.

HVC Wim van den Bremen