

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Op deze foto uit 1942 staat één van de beroemdste inwoners van Capelle, gehurkt, tweede van rechts, voetballer Rinus Terlouw. Hij woonde toen in de Oude Plaats, was 20 jaar en speelde hier in het elftal van 4^e klasser Zwervers. Later zou hij over gaan naar DCV uit Krimpen aan den IJssel. Hij verwierf zich als verdediger de bijnaam IJzeren Rinus omdat hij zeer doortastend verdedigde. Vanaf 1949 speelde hij 248 wedstrijden voor Sparta Rotterdam. Daar werd hij geselecteerd voor het Nederlands elftal waarin hij als centrale verdediger 34 keer uitkwam. In 1958 stopte hij met voetballen en werd trainer bij DCV. In 1965 keerde hij het voetbal helemaal de rug toe en werd actief lid van de Gereformeerde gemeenten in Nederland. Een fundamentalistisch protestants kerkgenootschap. Hij was diaken in die kerk. In 1992 overleed hij.

HVC Wim van den Bremen