

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Deze foto van Veldzicht is gemaakt door Jaap de Gier in 1998. Veldzicht op de hoek van de 's Gravenweg en de Kanaalweg werd in 1807 gebouwd als boerderij. Het was naast een boerderij met 35 ha land ook een heerlijkheid, een buitenplaats. De laatste boer op dit bedrijf was Pieter Breedijk, die het in 1949 kocht. Hij hield alleen vee. Zijn vrouw maakte kaas, dat op de kaasmarkt in Gouda werd verkocht. Aan mensen uit de buurt verkocht hij ook goornat. Dat was een restje room dat overbleef als de kaas van de wei gescheiden was. Het werd met rijst tot een pap gemaakt en gegeten. Breedijk vertelde dat het land verdroogde door een slechte vervening vroeger. Er was "Zes dagen regen nodig en de zevende dag een donderbui". In 1962 werd de grond aan de gemeente verkocht en eindigde het bedrijf met een grote boeldag.

HVC Wim van den Bremen