

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Het monument op de Groenedijk, de Dukdalf is neergezet ter herinnering aan Leidens ontzet op 3 oktober 1574. Voorafgaand aan dat ontzet liet Prins Willem van Oranje op vier plaatsen de dijken van rivieren doorsteken. Waaronder hier bij Capelle aan den IJssel. Het leger van de Spanjaarden dat Leiden omsingelde was niet op water ingesteld. Daarnaast maakte Prins Willem gebruik van platboomde schepen om door het ondergelopen land te varen. Na enige maanden konden de Geuzen de Spanjaarden verdrijven en de stad Leiden weer voorzien van voedsel. Haring en wittebrood. Het monument op de Groenedijk is ontworpen door ing. J. Nieuwehuis, die bij Rijkswaterstaat werkte. Het onderwerp van de dukdalf is gekozen met een glimlach naar de commandant van de Spanjaarden de Graaf van Alva of wel le Duc d'Alve. Het woord dukdalf is door de Geuzen bedacht. Een dukdalf moet schepen tegenhouden die een sluis invaren.

HVC Wim van den Bremen