

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Op deze foto uit 1982 van Eva Obbes is de Kerkesteeg te zien. Rechts van het Van Capellenhuis en de woning Dorpsstraat 166. Deze Kerkesteeg, een inrit, een steeg naar de rivier tegenover de Dorpskerk was vroeger een loswal. Schepen losten hier hun lading voor Capelle. Daar zullen de ijsselstenen gelost zijn waarmee veel woningen in de Oude Kern zijn gebouwd. Zo vertelde Arie Heuvelman dat daar waar nu de sportvelden aan de Couwenhoekseweg zijn, schipper Terlouw woonde. Die voer zand en grint en loste dat vaak aan de loswal aan de Kerkesteeg. Hij had zijn schip vaak in de zelling liggen waar nu restaurant 't Hooghe Water is. Dat schip kon daar alleen bij hoog water komen en weg varen. De grond van de Kerkesteeg is later bij de woning Dorpsstraat 166 getrokken en is nu een grote tuin.

HVC Wim van den Bremen