

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Deze foto van Eva Obbes uit 1982 toont de Klaas Klinkertkade toen. Deze kade is al heel oud. Ze was een toegangsweg naar de te ontginnen gronden vanaf de rivierdijk tot aan de 's Gravenweg, na de bedijking van de IJssel in de twaalfde eeuw. De bisschop van Utrecht had aan allerlei mensen het recht om te ontginnen uitbesteed. Waarschijnlijk is Klaas Klinkert één van die mensen geweest. Zijn naam komt consequent in alle beschrijvingen van deze kade steeds weer voor. Bij de tweede ontginning vanaf de 's Gravenweg tot aan de veenplas Schollevaart werd de weg doorgetrokken en werd ze ook Klaas Klinkertkade genoemd. Toen aan het einde van de negentiende eeuw de plas was drooggelegd en de Prins Alexanderpolder werd ingericht, werd er een brug over de ringvaart gemaakt en werd de weg als Schollevaartseweg doorgetrokken in de wegenstructuur van deze nieuwe polder tot aan de Hoofdweg.

HVC Wim van den Bremen