

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Deze foto van Henk Nijman uit de beginjaren '80 toont 't Zandrak. Deze buitenbocht van de rivier had een met kribben afgeschut deel water dat als haven diende. Op de foto al als jachthaven van Ypema. Maar vroeger als houthaven. Hier had Seinstra zijn palengat. Gekapte bomen uit Scandinavië werden per schip naar Rotterdam gebracht en tot vlotten samengesteld. Met een sleepbootje werden ze dan naar 't Zandrak gebracht. In het palengat bleven ze liggen totdat het sap eruit getrokken was en de kans op scheuren en kromtrekken was verkleind. Daarna werd het hout verkocht als heipalen of om te worden verzaagd tot planken. De weelderige struiken zijn van een toen nog ernstig vervuilde zelling die inmiddels is gesaneerd. Die vervuiling weerhield de jeugd er niet van te zwemmen en in het najaar bramen te plukken. Tegenwoordig is 't Zandrak een duurdere woonwijk met jachthaven.

HVC Wim van den Bremen