

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Dit is een foto van Eva Obbes uit 1982 van het Schoutshuis Dorpsstraat 168. Gebouwd in 1830 Hier woonde mr. P.D. Kleij, Dijkgraaf van de Prins Alexanderpolder en hoogheemraad van Schieland. Hij was ook actief als commissaris van ondernemingen als een brandverzekeringsmaatschappij. In hetzelfde huis woonde later mevrouw van Walsum weduwe van een Krimpense rietmattenfabrikant. Ze was vooral bekend door twee zonen die burgemeester waren. De oudste was burgemeester van Zwolle waar hij de eerste burgemeester was die door de Duitsers vanwege verzet ontslagen werd. De andere was G.E. van Walsum, parlementariër en burgemeester van Delft en Rotterdam. Behalve populair als burgemeester onderscheidde hij zich ook door zijn overgang direct na de oorlog van de CHU naar de PvdA. De zogenaamde Doorbraak. Deze G.E. van Walsum had ook weer twee bekende zonen. Huib die ook burgemeester was, het laatst in Delft en A.P. een bekend diplomaat en publicist.

HVC Wim van den Bremen