

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Deze keer een foto uit 2000 van het huis Groenedijk 4 vanaf de rivier gezien. Het gemoderniseerde huis met zijn blauwe pannen staat naast een van de laatste boerderijen van Capelle. Rond 1940 woonde in dit woonhuis de gemeentesecretaris, de heer Biert. De man was van het type dandy die altijd keurig gekleed met parapluie als wandelstok naar het gemeentehuis liep. 's Morgens en 's avonds terug. Maar ook tussen de middag omdat er toen nog thuis warm gegeten werd. Na een ruzie met zijn buurman Heuvelman liet hij zich een tijdje vergezellen door de gemeentebode. Bij het huis hoorde een paardenstal die gehoord werd door de schillenboer Cent Vuik. Die verzorgde daar 's morgens zijn paard uitgebreid alvorens met zijn wagen naar zijn klanten te gaan. Om discussies met zijn klanten over straatvervuiling te voorkomen gaf hij zijn paard daar elke morgen de opdracht: "Ho paard, eerst pissen".

HVC Wim van den Bremen