

## CAPELLE IN HET VERLEDEN

### CAFE DE ROODE LEEUW



Volgende maand gaat café restaurant De Roode Leeuw weer open. Deze horecagelegenheid is al heel oud. In 1795 aan het begin van de Franse tijd bestond het al. Het café was tot het midden van de negentiende eeuw de buurman van het tolhuis er tegenover. Het diende op de toen nog lange weg van Rotterdam naar Gouda als een soort wegrestaurant. Bij het café dat toen wel herberg zal hebben geheten waren stallen voor tien paarden en een schuur waar de koetsen van beide kanten in konden rijden. Het had een fraaie gevelsteen, die na de brand in 2001 bewaard is gebleven. De nieuwe eigenaar heeft de steen weer herplaatst. Ook zal het uiterlijk van het nieuwe restaurant sterk lijken op het oude gebouw. Aan de hand van deze foto uit 1985 kunt u zelf zien of dat zo is.

HVC Wim van den Bremen