

## CAPELLE IN HET VERLEDEN`



### BUSBEDRIJF VAN GOG

In 1923 werd uit de verkoop van een kruidenierswinkel door de gebroeders Leen en Wim Van Gog een busbedrijf opgericht. De Onderlinge Auto Omnibus Maatschappij. Ze begonnen met 5 bussen, maar dat werden er al snel meer. Ze hadden twee lijndiensten. De een Rotterdam via Capelle, Nieuwerkerk en Moordrecht naar Gouda. En de ander Rotterdam via Oud Verlaat naar Zevenhuizen. Later kwam daar een lijn in Capelle bij. Daarnaast deden ze veel toerdiensten. Bijvoorbeeld naar het Duitse Ahrdal en het Franse Lourdes. Maar ook reden ze naar het sanatorium in Katwijk. In 1967 werd het bedrijf overgenomen door Citosa en later door West Nederland. De garage aan de Capelseweg bleef tot 1975 in gebruik. In 1980 brandde de garage af. De bijgebouwen werden de huisvesting van enige verenigingen. Op deze foto uit 1935 staan alle bussen voor het bedrijf aan de Capelseweg.

(foto en tekst HVC- Wim van den Bremen)