

## CAPELLE IN HET VERLEDEN



### SCHAATSEN OP DE IJSSEL

U ziet het goed. Vandaag is het precies 47 jaar geleden dat de IJssel dicht gevoren was. Op deze foto van Jaap de Gier van 2 februari 1963 wordt geschaatst op de Hollandsche IJssel. De mensen dragen geen klederdracht. Ze doen mee aan een wedstrijd gekostumeerd schaatsen. Daarom dragen ze nummers op hun borst. Zo te zien was het ijs goed genoeg om er banen op uit te zetten. We zien kunstschaatsen en Friese doorlopers. Schaatsen waarvan de touwtjes en de leertjes altijd kapot gingen als je goed op glee was. Maar ook zijn er al enkele Noren te zien. In die winter werd op het vliegveld Eelde een record temperatuur van - 32 graden vorst gemeten. Geen wonder dat de Hollandsche IJssel daaraan geen weerstand kon bieden. En de mensen die het meemaakten, praten er nog over.

HVC Wim van den Bremen