

CAPELLE IN HET VERLEDEN



KORENMOLEN DE HOOP

Deze prachtige korenmolen van Cornelis van de Erve is al lang verdwenen. Hij stond ooit op de hoek van de Mient en de Dorpsstraat. Naast, maar even hoog als de dijk zodat hij zoveel mogelijk wind kon vangen. De plek waar de molen stond is nog herkenbaar aanwezig. In de bocht naar de Mient zit een extra binnendijkse verbreding/verhoging. Die wordt tegenwoordig vooral gebruikt als parkeerplaats voor de bewoners van het huis ernaast. De molen werd al in 1922 afgebroken. Dat huis, Dorpsstraat 31, rijksmonument, wordt momenteel gerestaureerd en stamt uit het midden van de 19^e eeuw. Op de achtergrond is de molen van Krimpen nog herkenbaar. Die heeft de tijd in gerestaureerde vorm wel overleefd. Tenslotte vraag ik uw aandacht voor de beurtschipper die het nog zonder motor moet doen. Net als de man met paard en wagen. De foto is uit 1900-1910.

(foto en tekst HVC- Wim van den Bremen)