

CAPELLE IN HET VERLEDEN



Kerklaan dorpsverzamelweg.

Deze foto van de Kerklaan is uit 1939. Deze Kerklaan was toen de hoofdverbindingsweg vanuit Capelle naar Gouda en Rotterdam. Al het doorgaande verkeer ging via de 's Gravenweg. Die is op de voorgrond nog te zien. Op de achtergrond in de verte ziet u de oude kern van Capelle bij de dijk. Middelwatering en Oostgaarde bestonden nog niet. En de Rivierweg en Slotlaan ook niet. Wel was er van 1855 tot 1953 de spoorweg die toen liep waar nu de Abram van Rijckevorselweg loopt. Het gebouw op de foto is het toenmalige station van Capelle aan den IJssel. De Kerklaan is later afgesloten voor de bouw van de Abram van Rijckevorselweg, de Hoven en de Merelwijk. Het stukje Kerklaan tussen de spoorbaan en de 's Gravenweg is nu nog in het landschap herkenbaar als een groene strook gras met bermbeplanting.

(foto en tekst HVC- Wim van den Bremen)