

Aan een zijstraat van de Kerklaan, in de schaduw van de oude dorpskerk, ligt de Torenhof. Een wijkje dat bestaat uit drie galerijflatjes, bestemd voor bejaarden, zoals dat destijds heette.

Op nummer 28 woont de heer Cornelis Dalm. Hij is in 1928 te Krimpen aan de Lek geboren. Zijn jeugd bracht hij door in Capelle aan de IJssel en zijn werkzame leven in Rotterdam. Naar de Torenhof kwam hij in 1998. Hoe kwam hij daar zo terecht? Doordat er familie van hem gewoond had kende hij de huizen al en het beviel hem daar goed. Bovendien woonden zijn kinderen in Capelle. Het was er groen en rustig, een mooie omgeving met veel bomen en een grote vijver. Ook de omgang met leeftijdgenoten sprak hem aan.

Hij kwam er samen met zijn vrouw, die helaas is overleden. Ook zij vond het huis gezellig en licht, en ook de keuken vond ze ruim, je kon er veel apparatuur in kwijt. Alleen de vijftig liter boiler was eigenlijk te klein, achter elkaar douchen was een probleem. Nu de heer Dalm alleen is heeft hij daar geen last meer van. Hij woont er nog steeds met plezier. 's Zomers kan je er fijn buiten zitten, op een bankje bij de grote vijver, de mensen die beneden wonen zetten makkelijke stoelen op het grasveld voor de deur, en potten met planten, en maken soms kleine tuintjes. Je kunt naar de soos, in de gemeenschappelijke ruimte, om te kaarten. Er is ook een gymnastiek club, om de oude botten een beetje los te houden!

Natuurlijk zijn er ook bezwaren. Omdat er geen liften zijn kunnen mensen die slecht ter been zijn alleen maar beneden wonen. De winkels zijn voor die mensen ook te ver weg! De oude dorpswinkeltjes zijn verdwenen en je moet naar de Koperwiek. Het zou fijn zijn als er een paar keer per week een busje reed, dan kon men ook naar de metro.

Volgens de heer Dalm staan de huizen er nu drieëndertig jaar. Laatst was er sprake van dat ze zouden worden gesloopt! Om er twee hoge gebouwen voor in de plaats te zetten! Gelukkig is dat niet doorgestaan. Van buiten is alles geschilderd, de galerijen zijn gerenoveerd en van nieuwe plafonds en hekken voorzien. Ook de buitenverlichting is verbeterd. Misschien komen er ook nog nieuwe keukenblokken.

Er worden de laatste jaren ook jonge mensen als huurders toegelaten. Dat vinden de meeste ouderen niet fijn. Even met de buurvrouw praten is er niet meer bij, want jonge mensen werken, de meesten in de Roo van Capelle. Wie er al lang woont is bang dat het eiland van rust, dat dit wijkje jarenlang was, verloren zal gaan.

Hoewel de heer Dalm al tachtig jaar is, zit hij niet bepaald stil! Hij is secretaris van de actieve huurdersvereniging de Baronie-Torenhof. Deze huizen vallen onder Woonzorg Nederland, die het beheer heeft overgedragen aan stichting Zorgbreed. Klachten van bewoners lopen meestal via de heer Dalm, die dan achter zijn computer kruipt om brieven te schrijven. Als ze niet snel genoeg beantwoord worden schrijft hij er nog een! Hij zou graag willen dat er een huismeester kwam om kleine klusjes te repareren. In het huurcontract van de bewoners staan veel dingen waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn, maar een lamp indraaien aan het plafond kan soms al een onmogelijke zaak zijn. En hoe ontlucht je in vredesnaam een verwarming? De oude verwarmingsleidingen liggen onder de vloer en lekken als een mandje, zodat ieder moment de verwarming uitvalt. Bijvullen en opnieuw opstarten, staat er in het contract. Maar als je een alleenstaande vrouw van in de tachtig bent, zit je dan met je handen in je schaarse haren! Dit alles is de zorg van het bestuur van de huurdersvereniging. De heer Dalm doet zijn best, en de voorzitter, mevrouw Krijgsman, 82, denkt mee. Ook zij werkt met de computer, en zij organiseerde een groot feest toen de vereniging vijftien jaar bestond. Geraniums kom je in hun huizen niet tegen!! Op 27 september 2007 was het een bijzondere dag! Het bestuur had de gemeenteambtenaren uitgedaagd hun tuin te komen verfraaien. En dat deden ze! Oud gras

verwijderen, drainage aan brengen, nieuwe aarde er op , gras inzaaien en perken vol hortensia's poten. De bewoners zorgden voor koffie en thee en moedigden de werkers aan. Een onvergetelijke dag. Mooie foto's van dit alles vallen op de computer van de heer Dalm te bewonderen, en verschijnen in de Nieuwsbrief die vier maal per jaar uitkomt. Ook de foto's van de Torenhof in de sneeuw, deze winter. Verstilde plaatjes van een idyllische omgeving.

Opgetekend door Wil van Kooij-Seinstra

juli 2008.